

Info

Caritas Hulpbetoon Info | nummer 27 | november 2017

27

Elk Kind Onderdak

Beste Caritas-sympathisant,

Op het einde van het jaar voeren we traditiegetrouw met Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas International gezamenlijk campagne onder de noemer 'Caritas Direct' en rond het thema 'Elk kind Onderdak – Un toi-t pour un enfant'. Met deze actie zamelen we nu reeds verschillende jaren middelen in om kinderen en hun ouders te helpen de winter door te komen.

We gaan met onze campagne van start in november, nog voor de winter echt losbarst. Dat hopen we tenminste. Want op het weer hebben we geen vat. Het kan een gure, koude winter worden, of een zachte. Waar we wel zeker van zijn, is dat het aantal mensen dat nood heeft aan hulp en opvang, dit jaar alweer niet zal zijn afgenomen. Wel integendeel.

Op de volgende pagina's brengen we een aantal projecten samen, die we vanuit deze campagne ondersteuning willen bieden. De lijst is niet volledig, maar geeft toch een beeld van de verschillende vormen van directe hulpverlening die met uw steun gestalte krijgen. We zijn op die manier aanwezig in verschillende steden van het land: Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik, Mechelen. Het is niet toevallig dat juist in de steden de nood het hoogst is. Als caritasorganisaties blijven we in onze werking de nadruk leggen op de nood aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en zeker voor kinderen. Kinderen moeten kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken. Ze moeten niet de uren en minuten tellen die nog moeten wegtikken vooraleer ze een bord warme soep kunnen krijgen...

We willen ook een antwoord bieden op de nood aan erkenning, het verlangen erbij te horen, zoals ook Paus Franciscus het verwoordde in zijn boodschap naar aanleiding van de Werelddag van de armen:

'Wij worden opgeroepen om de armen de hand te reiken, om hen te ontmoeten, om hen in de ogen te kijken en te omarmen, om hen de warmte van de liefde te laten voelen, die de ketens van de eenzaamheid doorbreekt.'

Als caritasorganisaties blijven we de nadruk leggen op de nood aan huisvesting en opvang, zeker in de winter, en vooral voor kinderen. Kinderen moeten kunnen dromen van hun toekomst en plannen maken. Ze moeten niet de uren en minuten tellen die nog moeten wegtikken vooraleer ze een bord warme soep kunnen krijgen...

We rekenen daarvoor opnieuw op U! Door als Caritasorganisaties samen te werken en onze krachten te bundelen willen we sterker staan, om samen ook méér te kunnen doen. En we durven erop rekenen dat óók u met ons mee doet! Samen kunnen we méér!

Mede namens onze zusterorganisaties



© Layla Aerts

Het Koraalhuis in Mechelen

Dit is een inloophuis in Mechelen; en een plek van ontmoeting voor mensen in nood. Vroeger was het Koraalhuis gehuisvest in de Schoolstraat in Mechelen, vlak bij de kathedraal. Sinds november 2017 hebben ze een nieuwe thuis gevonden in het Groot-Begijnhof.

De deur in het Fonteinstraatje (officieel adres: Hoviusstraat 1) staat open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 9 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 16 uur. Iedereen is welkom!

Mensen kunnen in het Koraalhuis terecht voor

- een gratis kopje koffie/thee, een boterhammetje met choco/confituur
- een babbel, een luisterend oor, iemand bij wie ze terecht kunnen voor een gesprek
- ontmoeting met elkaar, gezelschap: mensen zitten in de onthaalruimte ook met elkaar te praten
- de computer gebruiken: internet raadplegen, mailen
- gratis telefoneren (enkel binnenland)
- een douche (vooral daklozen

maken hiervan gebruik in de winter)

- iemand die hen helpt om een antwoord te zoeken op hun vraag, bv. hulp een brief die ze niet kunnen lezen of niet verstaan
- iemand die samen met hen zoekt bij welke instanties ze terecht kunnen voor hulp
- hulp in geval van nood wat betreft noodzakelijke medicatie en ziekenhuisfacturen, schoolrekeningen
- Nederlandse les voor mensen zonder en met papieren
- in de winter op woensdag gratis soep met brood
- in geval van nood kopen wij voor mensen een voedselpakket
- gratis brood (Twee keer per week krijgen we van een bakker brood dat niet verkocht is)

veel gedurende een bepaalde periode)

De gasten van het Koraalhuis zijn vooral mensen die leven in één of andere vorm van armoede: eenzaamheid, (zware) financiële problemen, mensen zonder papieren, langdurig zieken of mensen op invaliditeit, daklozen, mensen met psychiatrische problemen en die daardoor vervreemd zijn van hun familie en omgeving...

Erna Seghers is de verantwoordelijke Koraalhuis.

Samen met de mensen zoekt ze naar een oplossing of een antwoord op hun vragen. 'Ik probeer hen ook zo goed mogelijk door te verwijzen naar de bevoegde instanties, en indien nodig soms ga ik met hen mee.

In geval van nood kopen wij voor mensen een voedselpakket. Zo ondersteunen wij al een hele tijd 2 gezinnen met kinderen.'

Het Koraalhuis wordt gedragen door de Mechelse parochies. Zij staan in voor alles: de dagelijkse werkingskosten (huur, water, gas, electriciteit, koffie enz) én voor de noodhulp die we in bepaalde situaties kunnen geven.



© Koraalhuis



© Layla Aerts

Dagopvang daklozen in Antwerpen

Zoals in vele steden is er zeker in de winterperiode nood aan bijkomende opvang voor mensen die in precare levensomstandigheden verblijven en vaak geen dak boven hun hoofd hebben. Hiervoor wordt er in Antwerpen gedurende de nacht overnachtingsmogelijkheid voorzien in twee grote verdiepingen in het Victorgebouw.

Vanuit verschillende instanties blijft er meer dan ooit vraag naar een dagopvang om binnen te zitten tijdens de winterperiode. Er worden creatieve en ontspanningsactiviteiten aangeboden zoals gezelschapsspelen, film Ook tracht men, indien mogelijk, een traject voor te stellen of gesprekken te

organiseren, waarin daklozen zelf aan anderen hun ervaringen van lukken of mislukken meedelen. Wachtzalen van ziekenhuizen, stations, en andere openbare instellingen werden door daklozen gebruikt om zich op te warmen. De bestaande inloopcentra worden extra uitgebreid qua uren en qua hoeveelheid gasten, maar dat vraagt nog wat extra ondersteuning. De doelgroep bestaat uit Belgen vanaf 18 jaar tot en met vereenzaamde gepensioneerden met een precare situatie van verslaafdheid aan alcohol en drugs of psychologische problemen en wereldburgers zonder verblijfsstatuut.



© Layla Aerts

Brussel Onthaal Open deur (BOOD)

Tussen de Beurs en de Grote Markt in Brussel, in één van de kleine huizen gekleefd tegen de Sint-Niklaaskerk, bestaat sinds 1971 'Brussel Onthaal Open Deur' – 'Bruxelles Accueil Portes Ouvertes', dat werd opgericht op initiatief van priesters en leken van het dekenaat Brussel-Centrum.

De ingang is vrij. De « open deur » nodigt allen uit. Brussel Onthaal Open Deur biedt als eerste lijndienst aan allen een plaats van aandachtig gehoor, met de roeping om de persoon in zijn totaliteit te ontmoeten. Dit geldt zowel voor allerlei administratieve, juridische of sociale vragen, als voor mensen die op zoek zijn naar zingeving, of mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Bij de sociale permanentie worden de mensen individueel onthaald en begeleid, geïnformeerd en geholpen bij hun diverse vragen en stappen, of ze worden doorverwezen naar een andere dienst, die ter zake meer gespecialiseerd is. Brussel Onthaal Open Deur biedt bemiddeling als er een dossier geblokkeerd is, of administratieve ondersteuning voor wie moeite heeft met administratieve of juridische taal. De samenwerking met het bredere netwerk van sociale, institutionele, lokale en private initiatieven is essentieel om het antwoord op diverse situaties te kunnen vinden.

Een sociaal hulpfonds laat toe de mensen in nood eenmalig te helpen in situaties waar de officiële instanties niet in kunnen tussenkomen. Uit de situatieana-



© BOOD

lyse blijkt dat zo'n eenmalige hulp een uitwijzing of een inbeslagname kan vermijden, of juist de aankoop van geneesmiddelen of de terugkeer naar een ander land mogelijk maakt.

In 2016 werden 501 volwassen personen begeleid door de sociale dienst van BOOD. Van de helft van de personen is de herkomst van het inkomen niet gekend. Van de andere helft heeft 25% geen inkomen, 7% is ten laste van een derde, 13% bezoldigd en de overigen zijn werkloos of hebben een uitkering van het OCMW. Het publiek is zeer divers, met mensen van 63 verschillende nationaliteiten, maar waarbinnen de Belgen toch de grootste groep uitmaken.

Bron: Jaarverslag 2016 van Brussel Onthaal Open Deur

