

VZW

Caritas Oost-Vlaanderen



Nederpolder 24, 9000 GENT
 Telefoon : (09) 224.37.69
 Fax : (09) 235.78.59
 caritas.oost-vlaanderen@skynet.be

NIEUWSBRIEF

maart 2013

In deze nieuwsbrief

klik op onderstaande titels om meer te lezen over het betreffende onderwerp

[Inleiding](#)

[Nieuwe locatie voor Caritas Oost-Vlaanderen](#)

[Dank je wel, Gilbert ...](#)

[Ga dan en doe evenzo](#)

[Vormingsaanbod CCV-Caritas Oost-Vlaanderen](#)

- Themanamiddag: Verborgen diepte –
Pastorale omgangsvormen bij ouderen met dementie
- Praktijkvorming: Liturgie in verzorgingsinstellingen
- Spiritualiteitsdag
- Andere initiatieven:
 - Inspelen op de tekenen des tijds
 - Meer dan koffie en een praatje. Het pastoraal gesprek anno 2013

[Abonnement](#)

- [Inschrijven op de nieuwsbrief](#)
- [Uitschrijven op de nieuwsbrief](#)

Inleiding

Beste lezer,

we wensen u van harte een zalig Paasfeest.

Christus heeft het lijden en de dood overwonnen!

Alleluia!

Het paasgebeuren geeft ons de kracht en de moed om in het spoor van Jezus van Nazareth ten strijde te trekken tegen ziekte en miserie, lijden en dood.

Zijn boodschap van liefde, goedheid, vergeving en dienstbaarheid is door God in de verrijzenis van de Heer bevestigd en bekrachtigd.

Paas is een hoogfeest voor allen zich inzetten voor de gekwetste en zieke mens, voor het kind en de jongere die weinig kansen krijgen, voor de mens die door beperking getekend is. Want het is een feest van hoop omdat het toont dat de liefde alles overwint.

Zalig Paasfeest!

Luk De Geest



[terug naar inhoud](#)

Nieuwe locatie voor Caritas Oost-Vlaanderen

Caritas Oost-Vlaanderen bevindt zich sinds 1 maart 2013 op een nieuwe locatie.
Je kan ons nu vinden op volgend adres:

Nederpolder 24
9000 Gent

Directie en medewerkers zijn **telefonisch** te bereiken op volgende nummers:

Daniël De Backer: 09 224 37 69

Olga Huylenbroeck: 09 224 37 69

Jan Michels: 09 235 78 63

Ons faxnummer:

is een algemeen nummer, dat we delen met andere diensten in huis.

Vergeet dus niet te vermelden voor wie jouw fax bedoeld is.

Faxnummer: 09 235 78 59

Onze e-mailadressen zijn niet gewijzigd:

Algemeen: caritas.oost-vlaanderen@skynet.be

Daniël De Backer: daniel.debacker@scarlet.be

Olga Huylenbroeck: olga.huylenbroeck@scarlet.be

Jan Michels : jan.michels@ccv.be

Hoe kan je ons bereiken?:

De Nederpolder ligt in de buurt van de Sint-Baafskathedraal.

Stratenplan:



met het openbaar vervoer

Vanuit station **Gent-Sint-Pieters**:

Je neemt tram 1 tot aan de Korenmarkt.

Vandaar is het nog een drietal minuutjes te voet: via Emile Braunplein, Sint-Baafsplein, Kapittelstraat (= links van de Sint-Baafskathedraal), voorbij de bocht de 2^{de} straat rechts = Nederpolder.

Vanuit station **Gent-Dampoort**

Daar kan je een bus naar het centrum (3,17, 18) nemen en afstappen aan de Korenmarkt.

Vandaar is het nog een drietal minuutjes te voet: via Emile Braunplein, Sint-Baafsplein, Kapittelstraat (= links van de Sint-Baafskathedraal), voorbij de bocht de 2^{de} straat rechts = Nederpolder.

Je kan ook **te voet vanaf het station Gent-Dampoort**.

Dan stap je ongeveer een kwartier (afstand ongeveer 1,2 km), via Dampoortstraat (of Hagelandkaai en dan Rodetorenkaai), Sint-Jorisbrug, Tussen 't Pas, Kalvermarkt, Gildestraat, Kwaadham, Nederpolder.

Wie met de wagen komt heeft volgende parkeermogelijkheden

Vlakbij ondergronds in parking Reep (Seminariestraat, onder de school Sint-Bavo).

Dicht in de buurt (ondergronds of bovengronds) parkeren is duur.

Parkeren op het Spaanskasteelplein is goedkoper. Je moet dan wel een tiental minuten te voet gaan.

Het Spaanskasteelplein ligt achter de kerk van Sint-Macharius en is gemakkelijk te bereiken langs Gent-Dampoort, Kasteellaan, Lucas Munichstraat, Kazemattenstraat.

Te voet stap je dan verder via Gandastraat, door het park van de oude Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai oversteken, Julius de Vigneplein, Van Eyckstraat, Reep.

Alle **parkeermogelijkheden** en parkeertarieven in Gent kan je bekijken via onderstaande link:



Je kan ook wagen en openbaar vervoer combineren via Park & Ride:

Je komt dan met de auto tot aan de rand van gent en neemt daar dan bus of tram.

Voor alle info m.b.t. Park & Ride



[terug naar inhoud](#)

Dank je wel, Gilbert ...

Alom gekend als ‘de Gilbert’ van Caritas. Het is inderdaad niet overdreven te stellen dat Gilbert gekend is in alle milieus die iets met welzijn en gezondheid te maken hebben. En ook in de wereld van natuur en bos heeft hij menig spoor gelegd. Als je op vergaderingen in die diverse werelden, de naam ‘Gilbert’ liet vallen, kwamen onmiddellijk allerhande verhalen naar boven, vaak gekruid met pittige anecdoten.

En stevast met een guetige beschrijving van de man in kwestie. Waar hij ook was, hij was er nooit onopgemerkt... Aan kwaliteiten ontbrak het hem niet.

Eén periode in zijn leven is nu afgesloten: zijn werk als stafmedewerker op het Oost-Vlaamse Caritassecretariaat in de Coupure. Gedurende zovele jaren heeft hij de sector ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen, het vroegere VVI, gediend in goede en minder goede dagen. Zijn bijdrage door het verzamelen en verwerken van gegevens

over ouderensector werd door allen zeer sterk gewaardeerd.

Vanaf zijn aanvangsjaren bij Caritas, werkte hij mee aan allerlei projecten, ook aan bouw dossiers, aan pastorale initiatieven, hij verwerkte op zijn eigen manier de boekhouding ... Gilbert had voor alles zijn eigen werkwijzen en zijn eigen systemen die hij met veel volharding verdedigde tegen ‘nieuwlichterij’...

Ook in allerlei initiatieven van de lokale besturen was hij betrokken: regionaal welzijnsoverleg, de werkgroep ‘positieve beeldvorming’ etc...., ook al was dat niet altijd zo gemakkelijk...

Meest werk heeft hij verricht voor de sector ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen. Hij was trouw aanwezig op de vergaderingen van het provinciaal bureau en de vier coördinatiecomités in de provincie Oost-Vlaanderen. Zijn geïllustreerde verslaggeving van deze vergaderingen is legendarisch. Naarmate de jaren vorderden was er – wegens tijdsdruk? – een duidelijke versoering in de illustraties van zijn verslagen merkbaar.

Ook voor het diocesaan caritassecretariaat heeft Gilbert veel werk verricht. Hij was magistraal in het uitdenken van allerlei structuurtjes, gaande van zijn systeem voor tijdsregistratie, zijn berekenen van verlof en vakantiedagen... De dagen dat hij werkte aan de rekeningen en de begroting waren op het secretariaat heel speciale dagen met een Gilbert in speciaal humeur... Op de hem eigen wijze heeft hij goed werk verricht. Wij hadden bij zijn aanwezigheid in huis beeld en klank.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over zijn vele jaren dienst. Maar er is vooral de dankbaarheid om zijn werk die ik namens Caritas Oost-Vlaanderen wil uitspreken. Wij wensen hem na zijn werklevens nog vele boeiende jaren van deugdelijk hobbywerk... familie, huis, tuin, en nog veel meer boeiende belevenissen.

Het ga je goed Gilbert.

Daniël De Backer



Gilbert in volle actie bij één van zijn favoriete hobby's

[terug naar inhoud](#)



'Ga dan en doe evenzo' (Lc 10,37)

De jaarlijkse brief van de paus op Wereldziekendag (11 februari) had als titel en thema het bovenstaande evangelievers. We geven u een paar fragmenten ter overweging

Ik zou u ter overweging de voorbeeldige figuur van de goede Samaritaan willen aanbieden. **3** De parabel uit het Evangelie door de heilige Lucas verteld, sluit aan bij een reeks beelden en verhalen over het dagelijks leven, waarmee Jezus Gods diepe liefde voor iedere mens wil doen begrijpen, in het bijzonder wanneer hij ziek is en lijdt. Maar tegelijk, met de woorden waarmee de parabel van de goede Samaritaan eindigt, “Ga dan en doet gij evenzo” (Lc. 10, 37), toont Jezus welke houding ieder van Zijn leerlingen moet aannemen tegenover de anderen, in het bijzonder als ze verzorging nodig hebben. Het gaat er dus om door een innige gebedsrelatie met God, uit Zijn oneindige liefde de kracht te putten om zoals de goede Samaritaan, dagelijks een concreet gebaar te stellen tegenover wie in zijn lichaam of geest gekwetst is, wie hulp vraagt, ook al is hij onbekend en heeft hij geen bestaansmiddelen. Dat geldt niet alleen voor wie in de pastoraal en de gezondheidszorg werken, maar voor iedereen, ook voor de zieke zelf die zijn toestand gelovig kan beleven: “Niet het feit van het lijden te omzeilen, voor pijn te vluchten, geneest de mens, maar de bekwaamheid beproevingen te aanvaarden en erdoor te groeien, er zin in te vinden door zich met Christus te verenigen die met een oneindige liefde geleden heeft”.

Meerdere Kerkvaders hebben in de figuur van de goede Samaritaan Jezus zelf gezien en in de man die in de handen van rovers gevallen is, Adam, de afgedwaalde en door zonde gekwetste mensheid. Jezus is Gods Zoon, Die de liefde van de Vader aanwezig brengt, Zijn trouwe, eeuwige liefde zonder grenzen noch beperkingen. Maar Jezus is ook Degene die “zich ontdoet” van Zijn “Goddelijk gewaad”, die uit Zijn Goddelijke “staat” neerdaalt om de menselijke vorm aan te nemen (Fil. 2, 6-8) en dichterbij het leed van de mens te komen, zelfs tot in de hel, zoals wij in het Credo zeggen, en hoop en licht te brengen. Hij houdt Zijn gelijkheid met God, Zijn God zijn, niet jaloers voor zich, maar buigt zich vol medelijden over de afgrond van menselijk leed, om er olie van vertroosting en wijn van hoop over te gieten

Het Jaar van het Geloof dat nu bezig is, is een gunstige gelegenheid om de diaconie van de naastenliefde in onze Kerkgemeenschappen intenser te beleven, om een goede Samaritaan voor de andere te zijn, voor degene die naast ons staat.

Ik zou tenslotte mijn diepe dankbaarheid en bemoediging willen richten tot de katholieke gezondheidsinstellingen en de burgerlijke samenleving, tot bisdommen, christengemeenschappen, religieuze families die zich voor de gezondheidspastoraal inzetten, tot verenigingen van het gezondheidswezen en vrijwilligerswerk. Moge in alle het besef groeien dat “de Kerk een hoofdmoment van haar zending beleeft wanneer ieder mensenleven met liefde en edelmoedigheid verwelkomd wordt, vooral als het zwak en ziek is”.

Paus Benedictus XVI

[terug naar inhoud](#)

Vormingsaanbod CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Themanamiddag





Caritas
Oost-Vlaanderen



CCV
PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK

nodigen u uit voor de
THEMANAMIDDAG - DINSDAG 23 APRIL 2013

'Verborgene diepte. Pastorale omgangsvormen bij ouderen met dementie.'

met Heidi De Clercq en Barbara Focquaert

EEN VORMINGSNAMIDDAG VOOR PASTORALE VRIJGESTELDEN EN VRIJWILLIGERS IN DE ZORGSECTOR

Korte inhoud:

Pastores willen zorgen voor ouderen vanuit een integraal, holistisch mensbeeld, met oog voor het lichamelijke, psychische, sociale en spirituele welzijn. Maar eens er sprake is van matige of ernstige dementie, neigt men al eens te denken dat de spirituele beleving verdwenen is. De zorg om het spirituele welzijn dreigt dan ook snel op de achtergrond te geraken. Maar is dit terecht?

Wat is het belang van een spiritueel aanbod voor mensen met dementie? Hoe kan dit eruit zien en hoe reageren ouderen met dementie hierop?

In deze vorming staan we stil bij wat spiritualiteit bij ouderen met dementie betekent en bij mogelijke werkvormen om met personen met matige en ernstige dementie op weg te gaan. We verkennen mogelijkheden op vlak van liturgische activiteiten en rituelen, maar ook concrete bordspelen rondom het levensverhaal, kerkbeleving en het christelijk verhaal.

Deze vormingsnamiddag wordt begeleid door Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek vzw Zorg-Saam ZKJ en Barbara Focquaert, pastoraal werkster in WZC Sint-Elisabeth, Eeklo.

Programma:

- 13u30 Onthaal
- 14u Startmoment
- 14u05 Spirituele beleving bij ouderen met dementie.
Een spiritueel aanbod.
- 15u15 Koffiepauze
- 15u35 Ouderen met dementie: werkvormen, liturgie en rituelen
- 16u45 Gebedsmoment
- 17u Wel thuis!

Waar:

Sint-Paulusseminarie, Beekstraat 1, 9030 Gent-Mariakerke

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Openbaar vervoer vanaf het Sint-Pietersstation met bus 9, halte op de hoek van de Driesdreef.

Inschrijven:

Inschrijven doe je uiterlijk tegen 16 april 2013, via e-mail aan vorming.gent@ccv.be, met vermelding van je naam, functie, organisatie en e-mailadres en door 20 EUR te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent, met vermelding 'Caritas 23/04' + je naam.

[terug naar inhoud](#)

Praktijkvorming





en

NODIGEN U UIT VOOR DE

Praktijkvorming

'Liturgie in verzorgingsinstellingen'

Dinsdagen 30 april, 14 mei en 28 mei 2013

Een vormingsaanbod voor pastoraal vrijgestelden van voorzieningen in de zorgsector: pastoraal animatoren, beginnende pastores of andere pastores die zich willen verdiepen in de praktijk van liturgie in zorginstellingen

30/04: eucharistieviering en gebedsdienst (*Dieter Van Belle*)

14/05: communie-uitreiking en ziekenzalving (*Jaak Pauwels*)

28/05: leiden van liturgie en gebed - praktische oefeningen (*Joris Polfliet*)

Programma

De bedoeling van deze namiddagen is tweevoudig. Enerzijds willen we inzicht krijgen in de logica en het verloop van liturgische vieringen. Anderzijds willen we zoeken naar de praktische consequenties daarvan voor voorbereiding en vormgeving, houding en vaardigheden, bijzonder bij gebed, eucharistie, communie-uitreiking en ziekenzalving.

Zo komen vanzelf volgende vragen aan bod: wat is de kern van zo'n liturgisch gebeuren? Wat betekent liturgische creativiteit? Waar vind ik goed materiaal? Wat is bidden? Hoe wordt wat ik doe geloofwaardig? Hoe stel ik met zorg liturgische gebaren? Hoe lees ik uit de Schrift? Hoe breng ik de communie bij een zieke? Enz.

Begeleiders zijn Jan Michels (CCV in het bisdom Gent - Caritas), Dieter Van Belle (CCV in het bisdom Gent en diocesane commissie voor liturgie), Jaak Pauwels (priester van het bisdom Gent, nu verantwoordelijke voor het diaconaat, voorheen ziekenhuispastor in AZ Nikolaas), en Joris Polfliet (priester van het bisdom Gent, diocesane en interdiocesane commissie voor liturgie).

De namiddagen bestaan telkens uit een inleiding, werktijd, uitwisseling en praktijkoefeningen. We eindigen elke namiddag met een kort gebedsmoment.

We beginnen telkens om 14u en eindigen om 17u.

We verwelkomen je vanaf 13u45.

Waar

De vormingsreeks gaat door in de Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Voor een wegbeschrijving en de bereikbaarheid met trein of bus, zie:

http://www.oudeabdij.be/info_wegbeschrijving.html

Inschrijven

Wie inschrijft engageert zich om de drie namiddagen mee te maken. Inschrijven voor een afzonderlijke namiddag is niet mogelijk. Er is een maximum van 25 deelnemers.

Inschrijven doe je uiterlijk tegen 16 april 2013

met een mail aan vorming.gent@ccv.be met vermelding van uw naam, functie, organisatie en e-mailadres en door 60 EUR te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV in het bisdom Gent, met vermelding 'praktijkvorming liturgie 04-05/2013' + uw naam.

[terug naar inhoud](#)

Spiritualiteitsdag






en

nodigen u uit voor de

Spiritualiteitsdag

voor pastorale vrijgestelden in de zorgsector

Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
Dinsdag 7 mei en woensdag 15 mei 2013

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Caritas Oost-Vlaanderen een spiritualiteitsdag voor pastorale zorgverleners. Gezien de ruime belangstelling wordt op twee data de kans geboden om hieraan deel te nemen. Het vernieuwde gastenhuis van de Sint-Sixtusabdij heropent zijn deuren vanaf 29 april.

Broeder Manu, abt van de Sint-Sixtusabdij, zal deze dag begeleiden. In twee conferenties zal hij spreken over leiderschap, vanuit zijn specifieke maar voor pastores wellicht herkenbare situatie. Hoe omgaan met kwetsbaarheid? Hoe werken met een heterogeen 'gezelschap' van mensen die een verschillende achtergrond en uiteenlopende opvattingen hebben? Met het spanningsveld tussen het benaderen van een individu en de bredere groep?

Hoe remediëren? Het spanningsveld van nabijheid en afstand, afhankelijkheid, aanhankelijkheid en rechtmatige onafhankelijkheid...

Na de conferentie is er gelegenheid om met br. Manu in gesprek te gaan en na elke sessie zal hij enkele richtvragen meegeven ter reflectie.

Programma:

- 9u15 Onthaal
- 9u30 Conferentie door broeder Manu, abt
- 10u30 Gesprek/Persoonlijke tijd
- 11u Koffie
- 11u15 Persoonlijke tijd
- 12u15 Middaggebed met de abdijsamenleving
- 12u30 Middagmaal
- 14u15 Noon (namiddaggebed)
- 15u30 Gesprek/Persoonlijke tijd

- 16u Koffie
- 16u15 Persoonlijke tijd
- 17u15 Vespers (avondgebed)
- 17u30 Wel thuis !

Waar:

Sint-Sixtusabdij, Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren: <http://www.sintsixtus.be/>

Inschrijven:

Er is per dag een maximum van 20 deelnemers. Indien meer inschrijvingen krijg je hiervan zo snel mogelijk bericht met de suggestie om op de andere datum deel te nemen. Gelieve duidelijk aan te geven of je enkel op één datum of eventueel op de andere datum kan deelnemen.

Inschrijven uiterlijk tegen dinsdag 23 april 2012 door een mail naar: vorming.gent@ccv.be met vermelding van je naam, functie, organisatie, e-mailadres (+ vermelding i.v.m. vervoer, zie hieronder)

Vervoer:

Voor de verplaatsing werken we liefst met carpooling en kostendelend vervoer. Gelieve bij je inschrijving te vermelden: of je zelf met de auto komt; of je plaats hebt voor andere deelnemers (en hoeveel); van waar je vertrekt en waar je eventueel andere deelnemers kan oppikken. Vermeld ook als je een afspraak hebt om mee te rijden met iemand anders.

Wij sturen je dan een bericht met suggestie en afspraken i.v.m. vervoer.

[terug naar inhoud](#)

Andere initiatieven

Inspelen op de tekenen des tijds

Broeders van Liefde

Inspelend op de vraag naar de blijvende betekenis van de christelijke inspiratie voor het leven en werken in organisaties, in scholen en in zorgvoorzieningen vandaag, nodigen de Broeders van Liefde u graag uit voor volgende lezing:

PROF. DR. ERIK BORGMAN
[Radboud Universiteit Nijmegen]

INPELEN OP DE TEKENEN DES TIJDS

Uitgedaagd tot bezieling in leven en werken in een christelijk geïnspireerde organisatie



dinsdag 16 april 2013, 19.30-21.00 uur
Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43, Gent

Deelname is gratis maar inschrijven voor 14 april 2013 is wel wenselijk via: vc.reservatie@fracarita.org



[terug naar inhoud](#)

Meer dan koffie en een praatje. Het pastoraal gesprek anno 2013.

Iedereen is welkom op het studiedaggedeelte rond het pastoraal gesprek van 9u30 tot 14u30. Met een lezing van Martin Walton proberen we het thema te verdiepen, en met diverse workshops willen we vervolgens verbreden. We nodigden verschillende externe experts uit om deelthema's in te leiden, waarop telkens een pastor reageert. De workshops besluiten met een groepsgesprek. Deelthema's zijn ondermeer communicatie bij beginnend dementerenden, crisisopvang op spoed, gesprekken met patiënten met een NAH... Van 14u30 tot 17u vindt de algemene vergadering voor de leden van de beroepsvereniging plaats.

[klik hier voor meer informatie](#)

[terug naar inhoud](#)

Abonnement

Inschrijven op de nieuwsbrief

Mogelijks hebt u collega's die ook deze nieuwsbrief willen ontvangen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een mail gericht aan het diocesaan secretariaat:

caritas.oost-vlaanderen@skynet.be

Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Uitschrijven op de nieuwsbrief

Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u dit eenvoudig via mail laten weten:

caritas.oost-vlaanderen@skynet.be

Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.

[terug naar inhoud](#)



Met de steun van:

